## אברהם אזדאבא

חבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס

## Rabbi Avrohom Osdoba

602 Montgomery Street Brooklyn, New York 11225 (718) 771-8737

ב"ה. ימי הסליחות, ה'תש"ע

כבוד הרב יוסף יצחק מארלאוו שליט"א מיאמי פלארידא

בצער רב קראתי מכתבך שנתפרסם בשכונתינו בראש כל חוצות, המבטא את צערך האישי בקשר להבחירות לרבנות בשכונתינו. והבנתי לרגשותיך, וע"כ מצאתי לנכון להשיב לך על דבריך.

ובהקדים, כרב מורה הוראה בפועל, הי' עליך להתקשר אלי לפני שפרסמת את מכתבך ברבים, שהרי אני אבלחט"א הרי הייתי גם באותו ענין ביחד עם אביך הגדול ז"ל, ובכל זאת הנה עפ"י הפסק וכרב ומד"א בהשכונה, המלצתי לועד הבחירות על מועמדותו של הרב משה באגאמילסקי שליט"א, להצטרף להבד"צ דשכונתינו.

פשוט, שעפ"י תורה אסור להחזיק במחלוקת (סנהדרין קי, הובא ברש"י במדבר טז, יב), ובפרט שעברו הרבה שנים וראינו התוצאות של המחלוקת שגרם פילוג גדול במחנינו, והתוצאות מרגישים עד היום הזה. וע"כ מוכרחים לעשות כל אשר ביכולתינו לגמור אותה, והזריזות בזה ישובח. ובאמת ידועים לי פעולותיו של אביך הדגול, שבשנים האחרונות השתדל במרץ לעשות שלום עם כל אלו שלא היו שוה בשוה איתו, ולצערינו היו כמה עסקנים שלחמו נגדו, ואבלחט"א נגדי, בנושא זה בפרט למנוע את השלום. ועכשיו הם באים לבקש שכרם ע"ז שהצליחו להחזיק במחלוקת, ע"י הסתה לעורר המחלוקת מחדש. ובטח יחזיק אביך לטובה גדולה לנשמתו, לגמור כל מחלוקת ששמו קשורה אלי' נגד רצונו, כפשוט.

והעיקר, כרב מורה הוראה בשכונה, ידועים לי כל פעולותיו הברוכות של הרב באגאמילסקי בשכונתינו, ובפרט בשנים האחרונות, הן בתחום הרבנות והן בתחום העסקנות, והקהילה פשוט צריכה לו באופן דחוף ביותר כרב וחבר הבד"צ דהשכונה. והעולה על כולנה, מפורסמים יחסיו הטובים אתי וגם עם הרב שוויי שליט"א, שני הרבנים המכהנים כעת בהבד"צ. ולכן מוכרח שהוא המועמד הכי מתאים, והמועמד היחידי, שימלא צרכי תושבי השכונה ויעזור להשכין השלום במחנינו, ולשקם את הבית דין לתפארתו. וזהו טובת השכונה, ובטח שאביך דואג לטובת השכונה כנ"ל.

אבל מצד שני אני מתפלא עליך, שביחד עם הבעת צערך הפרטי, אתה גם מתערב וממליץ על מועמד בהבחירות, וזאת למרות שאינך כותב שאתה מכירו אישית כרב מורה הוראה בפועל, וגם אינך תושב השכונה זה עשרים שנה, ואינך מכיר מצב השכונה, וא"כ התערבותך הפומבית בנושא כה רגיש תמוה ביותר.

ואסיים במאמר המשנה לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, וע"י השכנת השלום במחנינו, שזה כולל לבטל ולשכוח את כל המחלוקת של העבר (והרי"ז כוונת כל הבחירות האלו לרבנות בהשכונה), נזכה לקבל ברכת השם לשנה טובה ומתוקה בכל הענינים בגשמיות וברוחניות גם יחד, ונזכה לגאולה שלימה ע"י משיח צדקינו ורבינו בראשינו.

בברכה

 Days of Slichos, 5770

Rabbi Yosef Yitzchock Marlow Shlita Miami, FL

I was pained to read your letter that was publicized in Crown Heights, expressing your personal pain with regard to the elections for a new Rav in our neighborhood. I feel your pain, and therefore I find it necessary to respond.

I must preface by saying that as an active Rav of a community, it would've made sense that you call me before you publicize such a letter to the masses, after all I (אבלחט"א) too was part of that issue along with your illustrious father OBM, nevertheless, according to the psak and as a Rav of Crown Heights I recommended to the election committee the candidacy of Rabbi Moishe Bogomilsky Shlita to join the Badatz of Crown Heights.

It is self evident, that according to Torah it is forbidden to hold onto Machlokes (Sanhedrin 110, quoted in Rashi Bamidbar 16, 12), especially that after so many years we are suffering from the damage done by all these Machlokes till today. Therefore it is urgent to do all in our power to stop all and any and all machlokes at once. I must also add that I am aware of all the efforts that your distinguished father invested in his last years to bring about reconciliation with all those who disagreed with him, and unfortunately a group of individuals fought him and (אבלחט"א) myself to prevent that from happening, and now they want to be rewarded for their success to keep the machlokes alive, by inciting to revive old machlokes anew. I have no doubt that it will benefit your father's neshama to end any Machlokes that is attached to his name against his will.

But the most important reason for my decision is due to my role as Rav in Crown Heights that I am aware of all the blessed activities of Rabbi Bogomilsky in our community, especially in recent years, both in the Rabbinical field and in communal affairs, and the community desperately needs him as a Rav in the Bais Din. And to top it off, Rabbi Bogomilsky is famous for his good relationships with myself and with Rabbi Schwei Shlita, the two currently active Rabbonim in Crown Heights. Therefore it is self evident that he's is the single best candidate to attend to the needs of the residents of Crown Heights and he will succeed to restore peace amongst us, and he will help restore the Bais Din to its full glory. This is the best for Crown Heights, and no doubt that you father cares for the benefit of the Schchuna.

At the same time I am puzzled by the fact that after you express your personal pain, you go on to mix into the elections and you recommend a candidate, in spite of the fact that you don't acknowledge that you know him personally or his qualifications as a Rav who paskens Shaalos. You also haven't been part of Crown Heights close to 20 years, and you aren't familiar with the dynamics of our community. This public interference in the very sensitive subject is very puzzling.

I conclude with the Mishna; Hashem didn't find any better vessel for blessing other than peace. So by restoring peace in our midst, including the elimination of all past grievances (which is the goal of these elections for a new Rav) we will merit Hashems blessing for a sweet happy new year in all matters, physical and material, and we'll merit the Geula Shleima with Moshiach with the Rebbe in our lead.

With blessings

Harav Avrohom Osdoba